

SUNKIS SALTIS lördag 2009-03-14

Kl 15.10 samlas vi vid Saltsjöbanan på Slussen. Tåget mot Saltis avgår 15.15 och vi sätter oss längst bak.

1. Kl 15.44 ankommer vi i Saltsjöbaden. Efter avstigning, gå bakåt längs perrongen. Vid järnvägsövergången, ta vänster. Vid vägkorsningen efter drygt 50 m, ta höger in på Gamla Skolvägen (om du inte vill gena i snön). Restaurang Sayonara Wok & Sushi ligger snart på vänster sida och blir vårt första stopp.
2. Kl 16.31 avgår tåget mot Fisksätra. Vi äter på Emmis i Fisksätra centrum. Rätter, utöver "Dagens tips", inkluderar plankstek (125 kr), pizzor (55-75 kr) och pasta (65-80 kr).
3. Kl 18.09 avgår tåget från Fiskis. Vi åker förbi några stationer till nästa vattenhål, Saltsjö-Dufnäs. Där dricker vi på Stazione som ligger i, just det, stationshuset.
4. Kl 18.45 lämnar vi Saltsjö-Dufnäs. Sen till Saltsjö-Järsla där vi går in på Restaurang Kapadokya.
5. Kl 19.30 åker vi med tåget. Det blir bara en station till Nacka. Vi går lite bakåt i färdriktningen till Restaurang China Town, som är beläget på torget i Finntorp.
6. Till nästa ställe går vi. Först tillbaka till Nacka station, sedan under järnvägen och så följer vi längs med kapitalismens helgedom (Sickla köpcentrum). Nästan längst bort på området, snett över parkeringen, ligger thairestaurangen Korat.
7. Kl 21.03 sitter vi åter på tåget mot Slussen. Snart passerar vi Henriksdal men det enda som går att dricka där är från reningsverket ... och så desperata är vi inte – ännu. Väl vid Slussen kl 21.10 går vi till Patricia. Vårdad klädsel och 23+ gäller. Kommer vi inte in finns alltid Medusa i klassisk anti-schlagerfinal-anda.

Glöm inte att medbringa cash (runt 500 kr). Betalkort kan funka men tar längre tid och det är något vi inte har gott om.

Mobil Tommy: 0708-31 15 23

Mobil Niklas: 0706-70 81 05